

# Wat Bottenbley echt zegt

**D**s. Bottenbley van de Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten verwacht de wederkomst van Christus binnen vijftwintig jaar. Prof. Van de Beek beluisterde een deel van Bottenbleys preken en kwam tot de conclusie dat het niet gaat om berekening, maar om bekering. Deze prediker wil 'de ernst van het komen van Christus' ons na aan het hart leggen. 'Luister naar wat Bottenbley echt zegt', kopte het *Friesch Dagblad* boven Van de Beeks reactie.



Dr. H. Vreekamp is predikant en schrijver

We hebben het over de voorganger van de tot voor kort snelst groeiende kerk van Nederland. Opmerkelijk is dat niet zozeer ongelovigen als wel gelovigen uit de bestaande kerken naar zijn diensten komen.

Het advies van Van de Beek opvolgend, luisterde en keek ik via internet naar de bevlogen voorganger van Bethel. In een preek uit maart 2005 beschrijft Bottenbley de wederkomst heel concreet. Stelt u zich voor, zegt hij, dat Jezus op dit moment hier zou komen. Dan zouden al die mensen die de Geest van Christus hebben ontvangen, zo verdwijnen. En al die mensen die de Geest niet hebben ontvangen, zouden gekluisterd zijn aan hun stoel. Bottenbley verbindt de wederkomst met de zogenoemde opname van de gemeente.

Afgelopen januari begon Bottenbley aan een doorgaande uitleg van het boek Openbaring. In de uitgedeelde *handout* staat dat Openbaring is geschreven voor doodgewone mensen. Het boek is niet bedoeld als een universitair studieboek voor theologen. Of zoals de voorganger zei: 'Het is niet in de eerste plaats bedoeld voor universitaire studenten die bezig zijn met hun theologie, nee, God heeft het bedoeld voor elk van Zijn kinderen.'

Het boek Openbaring is geschreven voor eenvoudige gemeenteleden. Voor wie anders? Maar de stof is bepaald niet eenvoudig. Dat weet ook ik uit ervaring. Met beide gemeenten waar ik stond, wandelde ik door het laatste bijbelboek, in preken gecombineerd met bijbelkring, catechese en school. Vers voor vers. Bij de uitleg kunnen we de heilzaam-kritische taak van de theologie niet missen. Bottenbley heeft Van de Beek als universitair theoloog hard nodig. Al was het maar om de gelegde verbinding tussen de wederkomst van Christus en de opname van de gemeente ter discussie te stellen.

**Bottenbley heeft  
Van de Beek als  
theoloog hard nodig**

**H. Vreekamp**